

Salve Mundi



Review Oktober

Woensdag 20 oktober ben ik naar het Salve Mundi Oktoberfest geweest bij Villa Karaoke. Dit was echt een groot succes met heel veel gezelligheid, ik heb er zelfs speciaal lederhosen voor gekocht!

Super veel mensen waren ook verkleed gekomen wat erg meehielp aan de sfeer, het was een groot feest. Aan de aankleding kon je echt zien dat het om een oktoberfest ging, zelfs het barpersoneel was verkleed.

Er waren bijpassende accessoires zoals brillen en hoedjes om foto's mee te maken, er was namelijk ook een fotograaf aanwezig. Verder was het ook leuk dat we super goedkoop (en ook veel gratis!) bier konden krijgen.

En natuurlijk niet te vergeten; aan het radje draaien en veel liedjes zingen. Ik ben zeker op het volgende feest aanwezig!

Review Film

Op 21 oktober heeft Salve Mundi een horror film avond georganiseerd. Wij zijn donderdag na school gezellig pizza gaan eten en hebben hierna twee door leden gekozen films aangezet.

Nadat we met een aantal leden naar de Albert Heijn (appie) gelopen waren om een hoop lekkers te halen zijn we naar Fontysgebouw R3 gegaan waar we de twee films gingen kijken. De twee gekozen films waren Zombieland en The Conjuring.

Natuurlijk waren we eerst met de lichtelijk horror/comedy film die erg goed ontvangen werd. De film ging over vier personen die probeerde een zombie apocalypse te overleven.

Op de weg naar een "safe haven" komen ze verschillende obstakels tegen waar ze samen onderuit moeten komen. Het was vooral een erg grappige film ondanks de setting van de film ook werd hij goed ontvangen door de rest.

De tweede film The Conjuring was een echte heftige horror film. Het verhaal gaat over een familie die ingetrokken is in een nieuwe woning welke onder controle is van een demonische identiteit. Niet iedereen kon de jumpscarens en het enge verhaal aan en zijn dus vroegtijdig vertrokken.

Al met al was het weer een super activiteit en waren de gratis pizza's een leuke extra.



FeestCommissie

Wij als feestcommissie zorgen ervoor dat de leukste feesten worden georganiseerd voor alle feestbeesten binnen Salve Mundi.

Wij komen met een groep van 7 personen elke week bij elkaar om de thema's te bedenken, verzinnen en organiseren. We geven minimaal elke maand een feest, soms wel vaker! Natuurlijk gebeurt dit momenteel binnen de coronaregels op dat moment. Een aantal voorbeelden van onze vorige knalfeestjes zijn: de jaarlijkse BBQ, intro afterparty en het Oktoberfest.



Komend jaar staat er een hele drukke planning klaar. Hierin staan meerdere feesten met andere verenigingen op de planning maar ook feesten zoals foute kersttruien feest, valentijnsfeest en een pyjama party. We hopen je snel te zien op onze feestjes!
Groetjes,

Feestcommissie
Petter Lind

Hubble Tappers

Sinds een paar maanden zijn wij aangesloten bij Hubble, hier gaan redelijk vaak mensen naar toe op woensdag om de schooldruk een kop in te drukken. Bij Hubble hebben onze salvemundi'ers vaak veel plezier met een alcoholische versnapering. Deze goudgele rakkers moeten natuurlijk nog wel getapt worden, naast het geweldige team van Hubble zijn er eigenlijk ook nog vrijwilligers nodig om de overbelaste studenten te helpen de rest van de week door te komen.

Het is natuurlijk zo dat jij als Salve Mundi'er korting krijgt bij Hubble. Dit kunnen we alleen behouden als wij genoeg vrijwilligers kunnen bieden om diensten te draaien.

Ga jij graag naar Hubble en wil jij jouw mede salvemundi'ers helpen de korting te behouden? Log dan in op je samu account en kijk onder het trapje Whatsapp bij Hubble tappers!

Review Karten

Op 28 september zijn we met Salve Mundi gaan karten bij Heezemans Indoor Karting in Eindhoven. De activiteit begon rond 14u. Toen iedereen gearriveerd was werden we opgedeeld in zes groepen, waarna er een instructie volgde. We kregen uitleg over hoe de kart werkte, hoe we ons moesten gedragen op de baan, en wat we moesten doen als er iets mis ging. Wanneer je niet aan het karten was kon je wat lekkers eten of drinken bij de horecafaciliteit van Heezemans Indoor Karting, of je kon kijken hoe mensen aan het karten waren en je favoriete racer aanmoedigen.

Eerst had elke groep een "training". We mochten allemaal acht minuten rijden om even aan de baan te wennen. Daarna volgde de "kwalificaties". In deze ronde werd op basis van je snelheid besloten met welke mensen je in de finale zat. Er was een echte finale, en een aantal troostfinales. De winnaars van de echte finale waren:

1e plaats: Sam Manders
2e plaats: Daan van Geloven
3e plaats: Robin Blom

Ze hebben dan ook een leuk kleinigheidje gekregen van Heezemans Indoor Karting. Het was een leuke dag, ondanks de spierpijn die we er allemaal aan over hebben gehouden. Deze activiteit is zeker weten voor herhaling

